

Kashmirkonflikten

Kashmir konflikten är en konflikt som går väldigt långt tillbaka i tiden. Hela konflikten fick sin början redan år 1498, då Vasco da Gama fann sjövägen till Indien. Sedan dess har det funnits européer i Indien, som idkade handel med Indien. Men när det kom upp politiska och militära konflikter i Europa, spred det sig även till de inflytelserika kolonierna, och det blev strid mellan Storbritannien och Frankrike om Indien. Storbritannien vann.

Landet organiserades utan hänsyn till lokala, kulturella och sociala förhållanden. 1947 blev Indien självstyrkt från Storbritannien och då delades landet i upp i två olika stater, det hinduiska Indien och den muslimska Pakistan. Nu var det bara frågan vart Kashmir skulle höras, till Indien eller Pakistan.

Ledaren för Kashmir var hindu och beslöt att Kashmir skulle höras till Indien, trots att två tredjedelar av befolkningen är muslimer. Detta blev den muslimska befolkningen inte så glad åt. Det lovades att det skulle bli en folkröstning om vart kashmirbefolkningen ville tillhöra, men det blev aldrig av.

Det blev krig mellan Pakistan och Indien, vilket ledde till att Kashmir delades upp i en indisk och en mindre, pakistansk del. Saknaden av en varaktig politisk lösning har medfört att relationerna mellan de båda länderna har varit spända, och det har utbrutit många krig vid flera tillfällen. I slutet av 1980-talet växte missnöjet bland den muslimska befolkningen så mycket att de startade väpnade uppror.

Det födde många väpnade grupper, som hade som mål att antingen göra Kashmir självständigt eller ansluta området till Pakistan. Indiska myndigheter har mött upproret med militära medel. Närvaron av de indiska myndigheterna har också lett till många övergrepp mot civilbefolkningen. Totalt har 40 000 mist livet i konflikten, som samtidigt befäst de pressade förbindelserna mellan de bägge kärnvapenmakterna i Indien och Pakistan.

Hur är konflikten idag?

Under hela decenniet har strider mellan rebellgrupperna och de indiska säkerhetsstyrkorna varit vanliga inslag i konflikten. Det har varit många separatiströrelser som har haft många olika mål och handlingssätt, som har lett till att fredsprocessen har försvårats.

2004 inleddes ett fredsamtal mellan regeringen och "All Partiers Hurriyat Conference (APCH) en mer moderat paraplyorganisation för partier och religiösa organisationer som arbetar för frigörelse från Indien.

Det som har blivit all mer framträdande i konflikten är grupper med radikala islamistiska åsikter. Konflikten har även också bytt form.

Det har förekommit fler attacker och bombdåd riktade mot civila indier, istället för mot militära och politiska mål som det tidigare hade varit. Samtidigt rapporteras om de indiska säkerhetsstyrkornas grymma framfart och allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna i jakt på rebeller och terrorister. En jakt som består av mord, tortyr, försvinnanden och slumpmässiga arresteringar, som har blivit vanliga inslag. Oroligheterna i Pakistan har också gjort att fredsprocessen i Kashmir har gått på sparlånga under år 2007. Den nya regeringen som har tillträtt efter allmänna val år 2008 förklarade att fredsprocessen skulle fortsätta och i maj så ordnade man de första samtalen mellan Indien och den nya pakistanska ledningen. Våldet har minskat, samtidigt som en rad med gerillaledare har dödats och eller tillfångatagits. Fast det har blivit lugnare finns det tecken på att gerillan inte har gett upp sin strid. Det finns även frågetecken kring stabiliteten i Pakistan.

<http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=709839>
http://www.mimersbrunn.se/Konflikten_i_Jammu_Kashmir_318.htm
<http://epubl.luth.se/1404-5508/2000/131/index.html>
<http://www.svenskafreds.se/konflikthantering/faktablad/kashmir.pdf>

Joy Welander, praktikant på Ålands fredsinstitut, april 2009