



Skolnyheter från Fredsinstitutet

17.5.2006



Fredsfostran 2005/2006

Det första pilotåret med fredsfostran är snart över. Rangsby skola har arbetat hela året med projektet med fint resultat. Vi har haft mycket bra och givande samarbete och lärt känna varandra väl. Det är roligt att se hur mycket arbete och planering skolan lagt ner i projektet. Under vårterminen hade jag 3 underbara, lärorika och spännande dagar i Rangsby när jag undervisade i ämnen kommunikation, känslor och konflikthantering.

Rangsby skola organiserade i Saltvik utbildningen "StegVis" som är ett undervisningsprogram med syfte att utveckla barnens sociala färdigheter. Vi kan ordna en ny StegVis-kurs om intresse finns. Mer info får du från Rangsby skola.

Kyrkby högstadieskola jobbade under höstterminen i projektet. Vi engagerade två externa lärare som undervisade i konflikthantering och tolerans.

Jag har dessutom under höstterminen besökt skolorna på Föglö och Brändö och undervisat då i konflikthantering.

Patrik Lasson från Rangsby skola, Gunn-Britt Andersson från Ålands fredsförening och jag presenterade skolprojektet i demilitariseringsseminariet den 30 mars. Samtidigt visades för första gången fredsbanderollen som eleverna på klass 5 i Rangsby skola hade tillverkat. Den stora allmänheten fick se banderollen den 13 maj på Möjligheternas torg.

31 mars och 1 april var det dags för den första fortbildningskursen i konflikthantering och ickevåld för grundskolelärare på Åland. Sammanlagt deltog 27 lärare och annan personal från 12 skolor. Kurslärare var Karin Utas Calrsson från Göteborg och åländskan Nina Lindholm som är bosatt i Stockholm. Vi kommer att anordna ett uppföljningsmöte för kursdeltagare i början av hösten.

En ny fortbildningskurs i skolmedling och konflikthantering planeras till oktober med två norska lärare. Norge är ledande i Norden i skolmedling.

Jag åker den 26-28 maj till Helsingfors för att delta i en stor konferens som anordnas av Nordisk forum för medling och konflikthantering. Jag presenterar skolprojektet under mötet.

Som ni ser har mycket hänt under det gångna året. Nästa läsår hoppas jag att fler skolor (helst alla) börjar jobba med fredsfostran. Ni som deltog i fortsättningskursen har väl redan kommit igång med projektet, eller hur?

Kom ihåg: jag ställer gärna upp och hjälper till i undervisningen om ni så önskar. Det kostar inget annat än kanske en skollunch och möjligen en kopp te i lärarrummet. Jag har en hel del material som jag använt och som jag gärna delar med mig.

Jag önskar er en solig och fredlig skolavslutning och sommar!

Fredshälsningar
Marja Leena

Ålands fredsinstitut

PB 85
Hamngatan 4/
Storagatan 23
22101 Mariehamn

Telefon

018 -23238

Fax

018-21026

E-post

Marja-
leena@peace.aland.fi

Vi finns på webben!

www.peace.aland.fi