

Bästa seminariedeltagare

Jag vill till Utrikespolitiska institutet, Kontaktgruppen mellan Åland och Finland, till Ålands fredsinstitut och inte minst till Finlands Riksdag å Ålands vägnar framföra vårt stora tack för att det här intressanta och viktiga seminariet arrangeras. Medvetenhet, informations-spridning och kunskapsfördjupning är viktiga faktorer för att kunskap om både Ålandsexemplet, demilitariseringen och Ålands enspråkigt svenska status ska kunna föras vidare. Att arrangera seminarium är ett utmärkt sätt att bidra till detta.

Jag kan inte nog understryka värdet av att Ålandsexemplet blir belyst från olika synvinklar och min förhoppning är att Finland i högre grad skall se möjligheten att internationellt använda fredslösningen och få uppmärksamhet kring både Finland och Åland. Få länder i världen kan uppvisa ett arrangemang som fungerat under så lång tid. Den åländska självstyrelsen, neutraliteten och demilitariseringen har fungerat i sammantaget mer än 90 år!

Den har faktiskt inte bara fungerat. Självstyrelsen har kontinuerligt utvecklats genom ett konstruktivt samarbete mellan Åland och Finland. Varje politikergeneration sätter sina spår och just nu står vi inför ett intressant utvecklingskede där arbetet med att omforma självstyrelselagen till en ramlag diskuteras.

Flertalet av de väpnade krig som pågår i världen just nu är interna konflikter med någon form av minoritetsproblem. Åland har därför under de senaste 20 åren allt mer hamnat i fokus i sökandet efter fungerande minoritetslösningar. Vår erfarenhet är att det finns många komponenter i vår status som har kunnat fungera som inspiration för konfliktområden. Vi har hittills valt att tala om Åland som ett exempel snarare än en modell eftersom vi vet att en lösning inte så lätt kan direkt överföras som lösning på en specifik konflikt.

Min förhoppning är att det här seminariet skall utgöra ännu ett led i vår gemensamma strävan att öka medvetenheten om det goda exempel som Ålandsexemplet och därmed Finland kan utgöra i världssamfundet. Jag önskar att allt fler av de finländare som rör sig ute i världen skall ta tillvara och lyfta fram Ålandsexemplet i olika sammanhang och på så sätt även passa på att bredda Finlands varumärke med att förutom god arkitektur, design och högteknologi även innefatta en långvarigt fungerande minoritets- och fredslösning. Uppmana även gärna intresserade att besöka oss! Åland är en central och bra mötesplats och från åländsk sida har vi alltid beredskap att ta emot besökare och dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap om Ålands självstyrande status, dess tillkomst och utveckling över tid.

Bästa seminariedeltagare. Jag vill med dessa ord än en gång framföra Ålandshälsning och tacka samt framföra våra lyckönskningar till seminariet. Vi ser alla fram emot en spännande dag.